

## Uit de Missie

het bisdom is vastgesteld, zal deze op onze website gepubliceerd worden. Ook willen wij onze eigen achterban inzetten als ambassadeur om nieuwe donateurs te werven. Wij hopen dat men aan deze oproep gehoor zal geven.

### Sponsorprogramma in Guntur, India

Mother Theresa Orphanage, Guntur

De "Mother Theresa Orphanage" ligt in de parochie Nagaram (deelstaat Andhra Pradesh), één van de 74 parochies van het Bisdom Guntur. Nagaram ligt ongeveer 65 kilometer van de bisschopsstad Guntur verwijderd.

Het merendeel van de bevolking leeft van de visserij. De mensen zijn zeer arm. Zij wonen in krotten, vaak zonder enige sanitaire voorziening. Omdat Nagaram aan de kust ligt wordt dit dorp vaak geplaagd door overstromingen die het gevolg zijn van zware regenval tijdens de vele cyclonen. Wie kan zich de verschrikkelijke en hartverscheurende taferelen na de tsunami in december 2004 niet nog herinneren? Nagaram is één van de vele plaatsen die zwaar getroffen zijn door deze vloedgolf. Veel kinderen zijn wees geworden, van wie een aantal in dit weeshuis worden opgevangen. Er zijn ook kinderen uit zeer arme gezinnen die dankzij dit programma naar school kunnen gaan. Mgr. Gali Bali, bisschop van Guntur, schrijft het volgende hierover: "Ik wil u het volgende schrijven over de tsunami, die zoveel dood en verderf heeft gezaaid. Op die bewuste decemberochtend zijn 35 dorpen aan de kust van Guntur weggevaagd. Duizenden mensen zijn in één enorme golf al hun bezittingen verloren. Vele tientallen mensen verloren het leven. De achterblijvers, onze weesjes, hebben wij opgenomen als onze eigen kinderen. Het bisdom heeft dan ook het Mother Theresa Orphanage gebouwd om deze kinderen op te vangen. Fr. Showry Raju is onze coördinator. Hij ondersteunt de pastoor van Nagaram, Fr. Babu, die het weeshuis runt. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw hulp. Dit project wil ik van harte aanbevelen!"

Fr. N.M. Joseph Babu is pastoor van deze parochie en hij heeft het weeshuis, op verzoek van Mgr. Gali Bali en mede dankzij de hulp die het Missie-buro heeft gegeven aan de getroffen bisdommen, gebouwd. Dit weeshuis is opgenomen in ons adoptieprogramma.

De kinderen worden goed verzorgd. Voor € 20 per maand kunt u een kind een mooie toekomst geven. U kunt dit kind weer kind laten zijn. Het weeshuis zal nooit de plaats in kunnen nemen van zijn of haar ouders, maar kan het kind wel de liefde en verzorging geven die het zo hard nodig heeft.

# MISSION

Missie- en Ontwikkelingswerk - Informatiebulletin van het Missie-buro Roermond

ANBI: Beschikking Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (Missie-buro Roermond) te Roermond (01-01-2008)

verschijnt 6 maal per jaar  
Jaargang XXI, Nr. 2 (2016)  
ISSN: 1567-1305



Voorwoord	1
Nieuwe Vicaris Missiezaken	2
Cijfers 2015	3
Sponsorprogramma Guntur	4

Dierbare missievrienden,

Onlangs ben ik afgereisd naar Berkel-Enschot om deel te nemen aan de viering van het vijftigjarig bestaan van de missie van de Broeders Penitenten in Chili. Br. Gerardo Broeders, algemeen overste van de congregatie heeft een zeer boeiende toespraak gegeven over hetgeen de broeders in Chili hebben gerealiseerd.



Toen de eerste groep van zes broeders aan boord ging van het schip dat hen naar de zeer arme regio in het zuidelijke deel van Chili, La Costa geheten, zou brengen waren zij absoluut niet voorbereid op hetgeen zij daar zouden aantreffen. Natuurlijk hadden zij wat Spaanse les gekregen, maar dat was net voldoende om zich een beetje verstaanbaar te maken bij de autochtone bevolking. Tegenwoordig zouden wij dit onverantwoord vinden. Wanneer iemand nu



zou worden uitgezonden zou deze pas mogen vertrekken na een intensieve en uitgebreide voorbereiding te hebben gevolgd. Maar vijftig jaar geleden was dat echt niet. Je leerde pas echt met de lokale bevolking communiceren als je er was. Je leerde dat ter plaatse. Pas dan kon je de mensen leren kennen, hun levensgewoonten en hun cultuur.

De afgelopen vijftig jaar

#### Colofon

Missie-buro Roermond is een kerkelijke instelling voor de ondersteuning van geloofsverklaring in missielanden.

Neerstraat 49, 6041 KB  
Roermond  
Postbus 198, 6040 AD  
Roermond  
T: (0475) 386880  
E: info@missie-buro.nl  
W: www.missie-buro.nl

IBAN ING:  
NL27INGB0001045000

IBAN RABO:  
NL11RABO0144101408

RSIN: 002978350 (ANBI)

MISSION (MISSIE- en ONtwikkelingswerk) wordt uitgegeven door de kerkelijke stichting Missiebureau Bisdom Roermond (Missie-buro) en is een informatiebulletin over diverse missionaire activiteiten in de Missie.

Redactie:  
Drs. F. Soeterik  
(Donateurs van het Missie-buro Roermond ontvangen gratis deze nieuwsbrief.)

## Algemeen

hebben deze mannen - gesteund door de congregatie, door hun familie en door de vele missionaire organisaties, waaronder het Missiebuero Roermond - zich ingezet "voor beter onderwijs, betere gezondheidszorg en voor dienstbaar pastoraat ten behoeve van de bevolking," zoals verwoord in het boek "Permanent beschikbaar, Vijftig jaar Broeders Penitenten in Chili" van Will van de Ven, dat ook tijdens de viering werd gepresenteerd. Zij zullen dit werk voortzetten, zolang dat mogelijk is, maar iedereen weet dat het waarschijnlijk niet lang zal duren alvorens zij 'het stokje' zullen moeten overdragen aan anderen en die zijn er nu voldoende!

Het is een boeiende en zeer inspirerende dag geweest. Ik heb er niet alleen van genoten. Ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Dit is ook waar het Missiebuero Roermond voor staat. Dit is (ook) onze Missie!

- Drs. Frank Soeterik

---

## Vincent Goulmy nieuwe vicaris voor Missiezaken

**Er komt een nieuwe personele wisseling in de staf van het bisdom Roermond. Vicaris Ton Storcken S.M.A. legt met ingang van 1 september op eigen verzoek zijn functie als vicaris voor Missiezaken neer. Hij wordt opgevolgd door pastoor Vincent Goulmy uit Brunssum.**

Pater Ton Storcken (geboren in 1946) is sinds 1 januari 2002 bisschoppelijk vicaris en lid van de staf van het bisdom Roermond. De afgelopen veertien jaar was hij onder meer verantwoordelijk voor het missiebeleid van het bisdom Roermond en namens de bisschop eindverantwoordelijke voor het Missiebuero Roermond, dat onder meer diverse inzamelingsacties organiseert en tal van projecten in missielanden financieel ondersteunt. In verband met zijn leeftijd en verslechterde gezondheid legt pater Storcken zijn functie van missievicaris neer. Eerder had hij al zijn verantwoordelijkheden als vicaris voor religieuzen en oecumene overgedragen. Pater



Storcken blijft wel bisschoppelijk gedelegeerde voor interreligieuze dialoog. Ook blijft hij actief als pastoor van de parochies van Eckelrade, Gronsveld en Rijckholt. Voordat hij vicaris werd, was Storcken vele jaren missionaris in Marokko en twaalf jaar provinciaal van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën.

## Algemeen



Met ingang van 1 september worden de taken van vicaris Storcken overgenomen door pastoor Vincent Goulmy (geboren in 1962). Hij is sinds 1986 priester van het bisdom Roermond en was hoofdzakelijk in de parochiepastoraal actief. Sinds 1990 is hij pastoor van diverse parochies in Brunssum. Het werkveld Missie is voor hem geen onbekend terrein. Goulmy maakt al vele jaren deel uit van de projectcommissie van het Missiebuero Roermond en is derhalve goed op de hoogte van het missiebeleid dat het bisdom de afgelopen jaren heeft gevoerd. Naast zijn nieuwe functie als vicaris blijft Goulmy actief als pastoor.

---

## Inkomsten blijven dalen

Er wordt hard gewerkt aan de jaarrekening van het Missiebuero 2015. Helaas moet worden geconcludeerd dat de dalende lijn van de afgelopen jaren zich ook in het afgelopen jaar voortzet. De opbrengsten van onze nieuwsbrief zijn in 2015 hoger dan die van het jaar daarvoor, maar de opbrengsten van acties, algemene giften en beleggingen zijn lager. In totaal zijn de inkomsten met 16% gedaald (€ 634.588 in 2014, € 531.868 in 2015). Hiervan is € 574.790 aan de doelstellingen van de stichting besteed waardoor het werkjaar 2015 uiteindelijk negatief is afgesloten, net als het voorgaande jaar (2014)! In de volgende editie van onze nieuwsbrief zullen wij een uitgebreider financieel overzicht geven.

Het beleidsplan van de Dienst Missie en Missionaire Vorming, waartoe ook het Missiebuero behoort, is in grote lijnen klaar. Hierin worden niet alleen de verschillende 'speerpunten' voor de komende jaren verwoord, maar ook worden nieuwe activiteiten genoemd, die tot doel hebben de inkomsten van de stichting te verhogen. Één van de belangrijkste speerpunten is het aantal verstrekte leningen (Mgr. Feronfonds) aan bisdommen in de Missie voor de realisatie van 'geld genererende' initiatieven te vermeerderen. Daar waar het mogelijk is, willen wij de aanvrager niet meer benaderen als ontvanger maar meer als gelijkwaardige 'zakenpartner', met wie wij een financieringscontract durven aan te gaan. In plaats van doneren aan een project, willen wij nu investeren in een lokaal initiatief. Wij zijn van mening dat je hiermee meer respect toont voor je relatie in de Missie!

In het beleidsplan worden ook diverse opties genoemd om te proberen de dalende lijn van de inkomsten te keren, o.m. het (intensievere) gebruik van de 'social media' (zoals Facebook). Zodra het beleidsplan door de staf van