



Algemeen

erover te vertellen.” Er waren te weinig arbeiders voor de oogst. Maar dat weerhield Franciscus Xaverius er niet van om zijn heilige missie voort te zetten en het evangelie te verkondigen. Je kunt je afvragen wat hij als eenling in dat immense land India wilde beginnen?

Daarna ging hij naar Japan, wat zeker toen nog een on-neembare vesting was. Maar hij wist tot de keizer door te dringen en kreeg zelfs toestemming om zijn geloof te verkondigen. Franciscus Xaverius zal zich zeker bewust zijn geweest van het feit dat hij niet de hele wereld kon bekeren. En hij moet zich ook gerealiseerd hebben dat niet iedereen die door hem gedoopt werd even fanatiek met zijn nieuwe geloof aan de slag ging. Maar dat weerhield hem er niet van om te blijven getuigen van Christus.

Daarmee is hij een mooi voorbeeld voor ons. Zijn uitspraak “Menigten van mensen komen hier niet in contact met Christus,” had ook op ons land anno 2013 kunnen slaan. Wie de cijfers van kerkbezoek en deelname aan de sacramenten erbij neemt, zou er mismoedig van kunnen worden. Maar mismoedigheid helpt ons niet verder. Geduldig doorgaan met het uitdragen van het evangelie wel.

In onze westerse maatschappij lijkt naastenliefde soms wel een scheldwoord geworden. Als er een ramp gebeurt, zoals op de Filipijnen, zijn we nog wel bereid om de beurs te trekken. Maar tegelijkertijd gooien we de grenzen dicht voor vluchtelingen, is er steeds minder geld voor zorg en ligt er in Rotterdam een vrouw tien jaar dood in haar huis, zonder dat ze door iemand gemist wordt. Dat is onze moderne samenleving. Me dunkt dat er voldoende werk aan de winkel is om een ander geluid te laten horen.



Mogen wij ook fris en onbevangen getuigen van ons geloof in Christus. Met dezelfde ijver en gedrevenheid als Franciscus Xaverius en bemoedigd door de hoop van het inspirerende voorbeeld van onze huidige paus. “

(De volledige tekst van de preek vindt u op de site van het Bisdom Roermond: <http://www.bisdom-roermond.nl/preek-tijdens-ad-liminabezoek>)

MISSION

Missie- en Ontwikkelingswerk - Informatiebulletin van het Missiebuero Roermond

ANBI: Groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie - Utrecht (01-01-2008)

verschijnt 6 maal per jaar
Jaargang XVIII, Nr. 6 (2013)
ISSN: 1567-1305



Voorwoord	1
Hulpactie Filipijnen	2
Nieuw beleidsplan in de maak	3

Dierbare missievrienden,

Als deze nieuwsbrief bij u in de bus valt wordt wereldwijd het Kerstfeest gevierd. Helaas is het niet overal een feest. Christenen in Syrië worden op brute wijze vermoord. Moeders schuilen met hun kinderen voor de gewapende militie, die door de straten al moordend op zoek gaan naar niet-moslim medeburgers. Er zijn geen woorden voor deze vreselijke wandaden. Laten wij deze mensen en alle anderen, die door welke rampspoed dan ook zijn getroffen in ons gebed gedenken.



JOHANNESBURG (ANP) - Het begin van de herdenkingsdienst voor de donderdag overleden Nelson Mandela in het voetbalstadion van Johannesburg (foto: bron ANP)

Natuurlijk wil ik ook even stil blijven staan bij het overlijden van de voormalige vrijheidsstrijder, de ex-president van Zuid-Afrika, van een leider zonder zelfzucht, die zich sterk maakte door zijn zwakheden, zoals de journalist voor NRC Handelsblad Bram Vermeulen zo prachtig heeft verwoord, Nelson Mandela. Als eerbetoon hebben de vlaggen in dat land vanaf zijn overlijden tot na zijn begrafenis halfstok

Colofon

Missiebuero Roermond is een kerkelijke instelling voor de ondersteuning van geloofsverkondiging in missielanden.

Neerstraat 49, 6041 KB Roermond
Postbus 198, 6040 AD Roermond
T: (0475) 386880
E: info@missiebuero.nl
W: www.missiebuero.nl

IBAN ING:
NL27INGB0001045000

IBAN RABO:
NL11RABO0144101408

MISSION (MISSIE- en ONTWIKKELINGSWERK) wordt uitgegeven door de kerkelijke stichting Missiebureau Bisdome Roermond (Missiebuero) en is een informatiebulletin over diverse missionaire activiteiten in de Missie.
Redactie:
Drs. F. Soeterik

(Donateurs van het Missiebuero Roermond ontvangen gratis deze nieuwsbrief.)

Algemeen

gehangen. Het hele land rouwde om het verlies van een vader of zoals de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma hem noemde een zoon. "Ons land heeft zijn belangrijkste zoon verloren. Mandela heeft ons samengebracht en samen zullen we afscheid van hem nemen," aldus Zuma.

Vele leiders uit alle hoeken van de wereld zijn afgereisd naar Zuid-Afrika om afscheid te nemen van een man die wereldwijd het symbool is geworden van het vreedzame verzet tegen Apartheid. Een man, die in 1964 werd veroordeeld voor sabotage en poging tot omverwerping van de toenmalige regering. Zevenentwintig jaar zat hij vast in erbarmelijke omstandigheden. Eerst op Robbeneiland, toen in Kaapstad, ten slotte nabij Paarl. Een krachtige internationale lobby zorgde ervoor dat hij in 1990 werd bevrijd. In 1993 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor zijn inspanningen voor het vreedzaam beëindigen van het apartheidsregime. Een bijzondere man, die wij niet gauw zullen vergeten.

Het jaar is bijna ten einde, een mooie gelegenheid om onze achterban - de donateurs, de groepen en instellingen, de parochies van het Bisdom Roermond, de vele mensen die de Missie een warm hart toedragen - mede namens het bestuur van het Bisdom Roermond, mede namens het bestuur van onze stichting en vanzelfsprekend mede namens de medewerkers en vrijwilligers van de Dienst Missie en Missionaire Vorming te bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar en niet te vergeten voor het vertrouwen, dat zij ons in ons werk hebben gehad. Door deze steun hebben wij op eigen wijze gestalte gegeven aan de missionaire opdracht van onze Kerk, als ook aan Gods liefde en barmhartigheid. Heel hartelijk bedankt. Ik hoop van harte dat wij ook het komende jaar op deze steun mogen rekenen! Nogmaals dank-u-wel!



Een gastles op een basisschool

Tot slot wens ik u, mede namens het gehele team, een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

-Drs. Frank Soeterik, directeur

Algemeen

Hulpactie slachtoffers supertyfoon Haiyan op de Filipijnen

Vlak nadat bekend werd hoeveel schade de supertyfoon Haiyan had aangericht, heeft de bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz de parochies opgeroepen een collecte te houden voor de hulpverlening in het getroffen gebied. De actie loopt nog steeds en heeft tot nu toe ruim € 100.000 opgebracht. Via de Missionary Society of the Philippines (MSP) worden deze gelden naar de getroffen en geleid. In één van de volgende edities zullen wij uitgebreid aandacht besteden aan deze hulpactie.

Nieuw Beleidsplan voor het Missiebuero

Binnenkort mag u van ons verwachten een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Stil staan is vaak achteruitgang en dat willen wij natuurlijk niet. Hoewel onze bron nog steeds het H. Evangelie blijft, is het noodzakelijk om nieuwe speerpunten in ons beleid te vormen. Uit de preek van Mgr. Frans Wiertz, tijdens de gezamenlijke eucharistieviering van de Nederlandse bisschoppen in de kathedrale basiliek van St. Jan van Lateranen te Rome tijdens hun Ad Liminabezoek, kunt u het nodige uithalen, waar de komende tijd de nadruk gelegd gaat worden. Een verkorte versie van de preek:

"Toen dit voorjaar onze nieuwe paus gekozen werd, was er de eerste dag even verwarring over de vraag naar welke Franciscus hij zichzelf noemde. Was het Franciscus van Assisi of was het toch Franciscus Xaverius, wiens gedachtenis wij vandaag vieren? Het bleek al snel om Franciscus van Assisi te gaan, maar Xaverius had ook gekund. Kardinaal Bergoglio was immers jezuïet en Franciscus Xaverius was de eerste en zeker een van de grootste missionarissen van de Sociëteit van Jezus. In de 16e eeuw trok hij erop uit om het evangelie te verkondigen. Dat bracht hem in India, op de Molukken, in Japan en hij had graag nog naar China gewild.



Wat bij deze jonge missionaris opvalt, is zijn ijver en zijn gedrevenheid om het evangelie te willen verkondigen. Toen hij ongeveer een jaar in India was, schreef Franciscus: "Menigten van mensen komen hier niet in contact met Christus om de eenvoudige reden dat er niemand klaar staat [...] om hen