



Inleiding:	1
Adventsactie	3
Missionaris op bezoek	4

Dierbare missievrienden,

*Het is bijna een gewoonte geworden om in de laatste nieuwsbrief van het jaar een aantal kenmerkende zaken van de afgelopen twaalf maanden de revue te laten passeren. In deze MISSION wil ik dit echter niet doen. Waarom? Zeker niet omdat ik van mening ben, dat de ervaringen, die wij als bureau het afgelopen jaar hebben opgedaan, onbelangrijk zijn. Integendeel.*

*In 2010 is juist heel veel gebeurd. De gevolgen hiervan hebben wij met z'n allen goed gevoeld. Zo wil ik als voorbeeld de gevolgen van de economische crisis noemen. De uitzonderlijk lage rente-stand op de financiële markten brengt onze oudedagsvoorziening in groot gevaar. Pensioenfondsen worden gedwongen maatregelen te nemen, iets wat tien jaar geleden ondenkbaar was. Ook de kabinetsformatie, waarbij een regeringsakkoord moest worden gesloten, dat voor ons allemaal grote (financiële en maatschappelijke) gevolgen heeft, heeft de aandacht van velen getrokken. Ik ben bang, dat de bezuinigingsvoorstellen niet alleen ons zullen raken, maar ook de mensen in ontwikkelingslanden, die toch al sterk gebukt gaan onder de gevolgen van het veranderde klimaat en/of de politieke instabiliteit in eigen land. Het sociale gevoel, dat Nederland zo lang heeft gesierd, lijkt tegenwoordig ver te zoeken.*

*Deze ontwikkelingen baren mij zorgen. Deze veranderingen dwingen ons nieuwe strategieën te ontwikkelen, waarmee wij de gevolgen van allerlei beleidsveranderingen beter het hoofd kunnen bieden. Ook de sterk veranderde maatschappij - de steeds individualistischer wordende gemeenschap - dwingt ons om nog meer na te denken over oplossingen voor de problemen, die hieruit voortvloeien. Oplossingen, die voor iedereen rechtvaardig zullen zijn en niet alleen voor bepaalde groepen van onze samenleving. Al snel wordt de hulp ingeroepen van de rekenmeesters, die ingewikkelde oplossingen op papier zetten. Als de uitkomst van hun berekeningen positief is, dan hebben zij hun werk goed gedaan. Niemand vindt het dan nodig om zich af te vragen wat deze oplossingen voor de mensen echt zullen gaan betekenen. Als er vragen hierover gesteld worden, blijft men vaag of is het antwoord onbegrijpelijk. Maatregelen worden gewoon doorgevoerd, zelfs als dit zou betekenen, dat bepaalde groeperingen hierdoor worden gestigmatiseerd of gemarginaliseerd. Het lijkt wel of wij onze normen en waarden steeds verder laten vervagen of zelfs geheel "overboord" willen gooien, als het maar beter met ons gaat. Dat kan toch niet! Neen, juist vanwege deze ontwikkelingen ben ik echt van mening, dat wij ons niet kunnen permitteren om te lang stil te blijven staan bij het "oude", of om lang te blijven steken in het verleden. Wij mogen dit niet laten gebeuren. Wij moeten verder en de ontwikkelingen, die voor velen grote negatieve gevolgen zullen hebben, het hoofd bieden!*

*Ook het Missieburo zal nog creatiever moeten worden om aan de vraag vanuit de Missie te kunnen voldoen. Inkomsten zullen in deze onzekere tijden*

## Colofon

Missieburo Roermond is een kerkelijke instelling voor de ondersteuning van geloofsverklaring in missielanden.

Neerstraat 49, 6041 KB  
Roermond  
Postbus 198, 6040 AD  
Roermond  
T: (0475) 386880  
E: info@missieburo.nl  
W: www.missieburo.nl

ING 1045000  
RABO 14.41.01.408

MISSION (MISSIE- en ONtwikkelingswerk) wordt uitgegeven door de kerkelijke stichting Missiebureau Bisdom Roermond (Missieburo) en is een informatiebulletin over diverse missionaire activiteiten in de Missie.  
Redactie:  
Drs. F. Soeterik,  
Mw.L. Klumpkens-Heijnders

(Donateurs van het Missieburo Roermond ontvangen gratis deze nieuwsbrief.)

## Op het Missieburo

2

ongetwijfeld afnemen. Het krijgen van (overheids)subsidies zal steeds moeilijker worden. Wellicht moeten wij anders omgaan met de vele projectaanvragen, die wij jaarlijks uit de Missie ontvangen. Helpen zullen wij altijd blijven doen, maar de manier waarop, dat moet wellicht aangepast worden. In eerdere edities van onze nieuwsbrief heb ik over het Mgr. Feronfonds geschreven. Via dit fonds hebben wij reeds enkele leningen kunnen verstrekken aan bisdommen voor de realisatie van "geld genererende" projecten. Ik heb toen benadrukt dat hiermee aan een andere vorm van hulpverlening gestalte gegeven wordt: investeren in plaats van doneren. De aanvrager wordt nu meer als een partner dan als een ontvanger gezien en dat is mijns inziens nooit een slechte ontwikkeling. Bij een dergelijke "zakelijke omgang" staan liefde, compassie en respect voor elkaar vanzelfsprekend centraal, want dergelijke aspecten zijn eigen aan organisaties zoals het Missieburo.

Nieuwe tijden vereisen een nieuw beleid. Hieraan wordt hard gewerkt. Zodra het een en ander is uitgewerkt zullen wij u dit laten weten. Daarop kunt u vertrouwen. Maar zonder u, zullen wij welk plan dan ook, niet kunnen realiseren. U bent voor ons belangrijk en ik hoop dat wij weer op u mogen rekenen. Heeft u ideeën, laat het ons weten. U kunt ons ook helpen door uw vrienden en kennissen te vertellen over ons werk. Samen kunnen wij heel veel betekenen voor de mensen in de Missie, die het een stuk moeilijker hebben dan wij. Dank voor uw steun en vertrouwen. Ik wens u, mede namens het bestuur, de medewerk(st)ers en vrijwilligsters alle goeds toe en Gods zegen. Een Zelig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

- Drs. Frank Soeterik, directeur

De medewerk(st)ers en vrijwilligsters willen zich graag aan u voorstellen. Zij danken u heel hartelijk voor de steun en het vertrouwen van het afgelopen jaar. Het jaar is bijna ten einde, maar het werk gaat gewoon door. De nood in de Missie is groot, maar samen met u kunnen wij onze broeders en zusters in deze landen helpen. Uw hulp is nooit tevergeefs of een druppel op een gloeiende plaat. Mogen wij dan ook in 2011 op uw steun rekenen?



Vicaris Ton Storcken sma  
Vicaris voor Missiezaken



Linda Klumpkens-Heijnders  
Secretaris Missiezaken



Frank Soeterik  
Directeur Missieburo



Paul van Roon  
Expeditie



Wies Hamstra-Janssen  
Vrijwilligster



Mildred Schoop (l) en Eda Banens-Effendi (r)  
Vrijwilligsters



## Start van de Bisschoppelijke Adventsactie

Zondag 28 november jl., de eerste zondag van de Advent, is de Bisschoppelijke Adventsactie officieel van start gegaan. Honderden parochies in Nederland zijn begonnen met het inzamelen van geld voor verschillende projecten, die door lokale katholieke geloofsgemeenschappen op vier continenten worden uitgevoerd.



David Koopman begint aan zijn afdaling

In Den Haag zijn ongeveer honderd mensen bij elkaar gekomen om mee te doen of getuige te zijn van de "kick-off". David Koopman, officier bij de mariniers, zijlde van de toren van de Jacobuskerk af en onthulde daarbij de banner van deze Adventsactie. Beneden werd hij opgewacht door een groep Burundese trommelaars, die in half Den Haag te horen waren.

Na de startoproep ging een groep hardlopers op weg, om via de Scheveningse duinen aan te komen bij de Pastoor Van Arsparochie. Anderen, onderwie Bisschop Jos Punt, liepen een wandelroute die hen ondermeer bracht bij



Een gezellig samenzijn met veel informatie



De muziek was oorverdovend!

de ruïne van Maria, Vrouw van Zeven Smarten, een oude bedevaartskerk op de huidige begraafplaats Eik en Duin. Opvallend was het relatief grote aantal jongeren dat deelnam.

In de Pastoor van Arskerk traden de Burundese trommelaars op met een wervelende en



Linda Klumpkens in gesprek met Bisschop Jos Punt

oorverdovende show. De Amsterdamse zanggroep "Miracle City Singers" traden vervolgens op.

Vertegenwoordigers van alle organisaties, waar-

### Geef een kind een toekomst!

Voor €20 per maand kunt u een kind financieel "adopter". Deze bijdrage wordt volledig gebruikt voor opvoeding en onderwijs van dit kind. Interesse? Kijk op [www.missieburo.nl](http://www.missieburo.nl) of neem contact met ons op: 0475-386856. U kunt ook één van de tehuizen steunen. Alvast hartelijk dank!

## Algemeen/Uit de Missie

4



Onder het genot van erwtensoep en roggebrood met spek luisterden de deelnemers naar de toespraken en de muziek

mee Adventsactie samenwerkt, vertelden over de projecten die door deze campagne gesteund worden. Ook het Missieburo was aanwezig om de mensen te vertellen over de catechistenopleidingen in het Bisdom San Marcos, in Guatemala.

De Blauwe Zusters, de congregatie van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara (Zr. Anima Christi), verzorgden een traditionele maaltijd met erwtensoep, roggebrood en port. De bisschop van Haarlem-Amsterdam sprak zijn vertrouwen uit over de opzet van de Adventsactie. Pastoor Matthieu Wagenmaker, de uitvoerend secretaris van de Adventsactie, vertelt over de campagne:

*“Het idee van deze actie is om met open hart en handen naast onze medemensen en medegelovigen te gaan staan in het Zuiden. Met een klein gebaar kunnen zij vooruit en een groot verschil maken in hun omgeving. De Adventsactie zoekt het kleine op om hart en hart met elkaar te kunnen verbinden. Dat doen we niet zomaar. We doen dat ook om de katholieke kerk te laten zien als het grootste en meest effectieve ontwikkelingsnetwerk in de wereld. Met tienduizenden scholen, ziekenhuizen, hulpposten, vormingscentra en pastorale programma’s werkt de kerk mee aan een samenleving die humaner is en gebaseerd op gerechtigheid en respect voor mensen, leven en schepping.*”

Binnen de kerk zijn talloze organisaties, stichtingen, verenigingen, congregaties van broeders en zusters werkzaam om grote

idealen om te zetten in daden. Dat was vroeger zo en dat blijft. De kerk is altijd goed geweest in het smeden van banden tussen mensen en gemeenschappen. In Afrika, Azië en Zuid-Amerika hebben mannen en vrouwen uit Nederland, leken en religieuzen, de basis voorzieningen voor ontwikkeling en menswaardig samenleven opgebouwd. Door hen zijn we vertrouwd geraakt met het wel en wee van mensen elders. Nu zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun kerk en eigen plannen maken blijven we solidair.

*Er is weinig bureaucratie, je geeft aan organisaties en mensen die zelf duurzaam betrokken zijn bij hun eigen samenleving en er is veelal nog authentiek idealisme. De eerste verhalen over de verkondiging van het geloof in het Nieuwe Testament zijn niet te scheiden van de eerste verhalen over zorg voor armen, voor weduwen en zieken.”*

Dit is dan ook één van de redenen waarom het Missieburo goed kan samenwerken met de Bisschoppelijke Adventsactie.

---

### Op bezoek uit Brazilië

Pater Joseph Kokkelkoren ofm, een oude bekende van het Missieburo, is op verlof in Nederland en is onlangs bij ons op bezoek geweest. Reeds vele jaren is hij als missionaris werkzaam in Brazilië. Meestal komt hij in de winter op verlof, want dat vindt hij heerlijk. “Sneeuw en kou, dat hebben wij niet in Brazilië!” benadrukt Pater Joseph. Nu is hij werkzaam in het gevangenenpastoraat. “Prachtig werk en de gevangenen zijn hiervoor zeer dankbaar”. Na de jaarwisseling gaat hij weer terug.

