



Inleiding:	1
Nieuws uit de MOV	2
Uit de Missie	3

Dierbare missievrienden,

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord heeft het Missieburo twee stagiairs van de Trevianum Scholengroep te Sittard, Glenn Spaetjens en Pacal Jacobs, op het bureau mogen verwelkomen. Glenn en Pascal zijn leerlingen van Gymnasium 4 en gaan een week lang allerlei werkzaamheden verrichten in het kader van hun "maatschappelijke stage". Zoals u weet, is het Missieburo een erkend 'algemeen nut beoogende instelling' (ANBI) en het is daarom dan ook niet zo verwonderlijk, dat leerlingen van een middelbare school hun maatschappelijke stage hier komen doen. Wij vinden het fijn, dat wij op deze wijze kunnen bijdragen aan de vorming van deze jonge mensen!

Wij hebben Glenn en Pascal verteld wat het Missieburo is en een beetje wegwijs gemaakt in het wereldje van missie en ontwikkelingssamenwerking. Natuurlijk is ook het adoptieprogramma aan de orde gekomen.



Glenn Spaetjens (l) en Pascal Jacobs (r) schrijven een projectvoorstel voor het adoptieprogramma.

deze twee jongen mensen een hele belevenis!

Al jaren worstelen wij met de vraag hoe wij jongeren tussen de 15 en 18 jaar kunnen bereiken om hen meer te betrekken bij activiteiten die betrekking hebben op missie en ontwikkelingssamenwerking. Wie zou op deze vraag beter een antwoord kunnen geven, dan de jongeren zelf. Daarom hebben wij Glenn en Pascal verschillende materialen laten zien en hen gevraagd wat zij er van vinden. Wij hebben hen ook gevraagd op te schrijven wat hen zou boeien en welke informatie zij als "overbodig" typeren. Uit eigen ervaring weten wij dat oudere generaties vaak niet de "taal" spreken van deze doelgroep waardoor de interesse voor dit onderwerp snel wegebt en dan als saai en vervelend ervaren wordt. Wij weten ook dat jongeren weldegelijk interesse hebben voor missie en



Pacal en Glenn in gesprek met Bisschop Wiertz.

Tijdens hun stage is toevallig één van onze contactpersonen, Zuster Clara Susilawati van Bhakti Luhur, op bezoek gekomen. Natuurlijk hebben de twee stagiairs deze zuster allerlei vragen kunnen stellen over haar werk en over de kinderen die door het adoptieprogramma gesteund zijn. Zo hebben zij uit eerste hand informatie kunnen vergaren over de Missie en over de problemen waarmee mensen in een missieland geconfronteerd worden. Voor

Colofon

Missieburo Roermond is een kerkelijke instelling voor de ondersteuning van geloofsverklaring in missielanden.

Neerstraat 49, 6041 KB
Roermond
Postbus 198, 6040 AD
Roermond
T: (0475) 386880
E: info@missieburo.nl
W: www.missieburo.nl

ING 1045000
RABO 14.41.01.408

MISSION (MISSIE- en ONtwikkelingswerk) wordt uitgegeven door de kerkelijke stichting Missiebureau Bisdom Roermond (Missieburo) en is een informatiebulletin over diverse missionaire activiteiten in de Missie.
Redactie:
Drs. F. Soeterik,
Mw.L. Klumpkens-Heijnders

(Donateurs van het Missieburo Roermond ontvangen gratis deze nieuwsbrief.)

Op het Missiebuero/Uit de M.O.V.

2

ontwikkelingssamenwerking maar dat de manier waarop de informatie gepresenteerd wordt zeer belangrijk is. Daarom hebben wij Glenn en Pascal gevraagd ons te helpen bij het ontwikkelen van een educatief programma speciaal voor leeftijd genoten.

Daar hadden de twee stagiairs wel zin in! Al gauw kwamen zij met een voorstel om iets te organiseren voor hun school. Zij wilden iets doen met het adoptieprogramma, omdat veel van de kinderen die geholpen werden eigenlijk van hun leeftijd waren. Bovendien sprak het hen wel aan om kinderen te helpen deel te nemen aan onderwijs, wat bovendien ook één van de zogeheten Millenniumdoelstellingen is! Wij hadden "geen kind" aan deze twee ijverige scholieren. Als ze wat meer informatie nodig hadden, gingen zij naar ons of één van de vrijwilligers met hun vragen. Of zij kropen achter de computer om op internet de ontbrekende gegevens te zoeken. Na vele uren werk was het concept voorstel klaar. Zij wilden het graag bespreken met de directrice van hun scholengroep. Helaas kon dat pas na hun stageperiode. Wij wensen Pascal en Glenn heel veel succes met hun verdere studie.

Dit verhaal heb ik met u willen delen. In deze nieuwsbrief zult u verschillende artikelen vinden over en van mensen die zich inzetten voor "de ander".

Tot slot wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw steun en vertrouwen. Mede namens het bestuur, de medewerk(st)ers en de vrijwilligsters, wens ik u alle goeds toe en Gods zegen. Veel leesplezier!

-Drs. Frank Soeterik, directeur



Aandachtig luisteren Glenn en Pascal naar het verhaal van Zr. Clara (Bhakti Luhur, Indonesië).

Op zaterdag 25 september j.l. hebben Tineke en Gerrit Koenders tijdens een oecumenische dienst in de H. Michaëlkerk op 't Eikske God bedankt en Zijn zegen gevraagd over hun toekomst in het verre Ghana.

Kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en vele bekenden waren die zaterdag in de Kerk aanwezig. Tineke vertelde toen onder meer dat hun kleinzoon Gijs laatst tegen haar zei; "U gelooft, hè oma?" Ja Gijs, had Tineke toen geantwoord. Ik geloof dat in elke mens een stukje van God te vinden is en dat Hij zich door mensen laat zien. En daardoor natuurlijk altijd om ons heen is.

In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad om door mensen heen heel veel stukjes van God te mogen ontmoeten. Mocht ik aanwezig zijn bij bijzondere momenten in hun leven. En op onverklaarbare wijze kwamen er altijd mensen op het juiste moment op mijn pad als ik hulp nodig had, en nu nog! Zelfs naar de toekomst toe! Waardoor mijn geloof alleen maar groeide! Maar dat doe je niet alleen!

En daarom wilden Tineke en Gerrit deze dag al die mensen, waar ze steun en hulp van hebben gekregen bedanken, bijvoorbeeld: de collega's van de regiopolitie Limburg-Zuid, de mensen van de

Zonnebloemvereniging, de rouwverwerkinggroep, het voormalig missionair centrum, de missiewerkgroep Landgraaf, het Dekenale Missionaire Beraad, de mensen van de Landelijke Vastenactie. De mensen van het Missiebuero Roermond voor hun niet aflatende enthousiasme, ondersteuning en waardevolle raadgevingen.

Wij danken Gerrit en Tineke voor hun geweldige inzet en bijdrage aan de "Missie" en wensen hun alle goeds toe en Gods Zegen! Het Missiebuero zal u de komende vijf jaar regelmatig berichten over hun werkzaamheden in Ghana, zodat ze toch nog een beetje dichtbij zijn.



Uit de Missie

3

Madagascar Mieke Scholte, fysiotherapeute



Mieke Scholte, afkomstig uit Sittard, is als fysiotherapeute werkzaam in Madagascar. Zij is in oktober 2008 als vrijwilliger door de katholieke organisatie Fidesco uitgezonden naar Fianarantsoa. In de wijk Ankazobe ligt een school St. Louise, die ruim 400 kinderen telt. 30 leerlingen, die een lichamelijke beperking

hebben, volgen speciaal onderwijs en zijn verdeeld over twee klassen. In de pauzes en met het middageten spelen en eten alle kinderen gezamenlijk. Dit creëert een positieve situatie waarbij kinderen van het reguliere onderwijs leren op een alledaagse wijze om te gaan met gehandicapten en de gehandicapte kinderen gestimuleerd worden door de anderen.

Een lichamelijke handicap heeft grote maatschappelijke gevolgen in dit land. "Gehandicapten wordt niet alleen de kans op werk en daarmee levensonderhoud (ook voor de familie) ontzegd. Veel schrijnender is dat velen veroordeeld worden tot de bedelstaf en daarmee ongewild verstoten worden door de samenleving." aldus Mieke Scholte.

"Fysiotherapie kan veel verschil maken. In twee jaar tijd heb ik veel ondervoede weeskinderen en gehandicapten ontmoet. Simpele testes kunnen uitwijzen waar zij hulp nodig hebben. Die hulp wil ik hen geven. Helaas werken in de Madagassische gezondheidszorg nog te weinig fysiotherapeuten om arme hulpbehoevenden van goede zorg te voorzien. Hulp van buitenaf is daarom noodzakelijk. Ik heb uw hulp nodig. Misaotra betsaka sy mandra pihaona (hartelijk bedankt en tot ziens)." Zo eindigt Mieke

haar projectaanvraag, die zij bij het Missieburo heeft ingediend.

Mieke Scholte verzorgt drie ochtenden per week de fysiotherapie voor de kinderen. Zij heeft lange tijd haar werkzaamheden verricht in een klaslokaal, maar uiteindelijk wil zij graag een aparte afdeling opzetten.

De school heeft grond ter beschikking gesteld. Voor de inrichting is reeds gezorgd, want het bisdom heeft een eigen meubelmakerij en heeft alle medewerking toegezegd. Het gebouw met sanitaire voorzieningen zal ongeveer € 3.000 kosten. Met dit bedrag kan Mieke de werklieden betalen, de stenen en het cement kopen.



Hier komt de nieuwe praktijkruimte.

Voor de kinderen van Ankazobe zal deze fysiotherapie ruimte een uitkomst zijn. Zij kunnen dan alle oefeningen die nodig zijn om hun motoriek te verbeteren doen. De nieuwe ruimte biedt de kinderen een rustige omgeving wat de efficiëntie en kwaliteit van de behandeling vergroot, waardoor er minder tijd per behandeling nodig zal zijn. Het aantal kinderen dat dan geholpen kan worden, zal bijna verdubbeld worden.

Vanzelfsprekend heeft het Missieburo het benodigde bedrag toegezegd, want ook de kinderen van Ankazobe hebben recht op een goede fysiotherapie!



Geef een kind een toekomst!

Voor € 20 per maand kunt u een kind financieel "adopter". Deze bijdrage wordt volledig gebruikt voor opvoeding en onderwijs van dit kind. Interesse? Kijk op www.missieburo.nl of neem contact met ons op: 0475-386856. U kunt ook één van de tehuizen steunen. Alvast hartelijk dank!

Togo

Pater Lukasz Kobielus sma

De Poolse Pater Lukasz Kobielus sma is werkzaam in Togo. Hij is pastoor van de parochie Saoudé, die tegenwoordig 13 buitenstaties telt. Het merendeel van de bevolking heeft de landbouw als voornaamste middel van bestaan.

De kerk heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij de verdere ontwikkeling van het land, ook in deze regio.

Pater Kobielus heeft onlangs een aanvraag ingediend voor de bouw van een multifunctioneel centrum voor een nieuwe missiepost, Awandjelo, een plaats 10 kilometer ten zuiden van de stad Kara. De parochie telt meer dan 6000 inwoners. Het is een bloeiende gemeenschap. Het is de bedoeling dat het gebouw daadwerkelijk multifunctioneel wordt. Er zullen daar bijeenkomsten gehouden worden voor de verschillende lekenvrijwilligers en jeugdgroepen. Ook zullen er allerlei cursussen gegeven worden om zo een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de lokale bevolking en dus ook de regio!

Men wil graag zo spoedig mogelijk met de bouw beginnen, want het regenseizoen is in aantocht. Er is ruim € 15.000, nodig een bedrag dat niet door de



locale mensen opgebracht kan worden. Er is hulp van buitenaf nodig.

Helpt a.u.b. de mensen van Awandjelo met dit project.

Democratische Republiek Congo

Pater Pierre Sonnemans cicm



Pater Pierre Sonnemans is reeds vele jaren als missionaris werkzaam in de Oost-Kasai, Congo, in Tshikapa, een uitgestrekte parochie groter dan de provincie Limburg! Eén van de buitenstaties, Ngombe, ligt 25 kilometer van de hoofdmissiepost Tshikapa. Men wil van Ngombe een zelfstandige parochie maken, omdat het aantal parochianen de afgelopen jaren zo sterk gegroeid is. Dit kan alleen wanneer er een fatsoenlijk parochiehuis gebouwd kan worden, waar een pastoor kan wonen en werken.

De parochianen zijn blij met deze plannen en hebben reeds alle medewerking toegezegd. Er is € 5.000 nodig om dit project tot een goed einde te brengen. De lokale bevolking heeft reeds de helft van het benodigde geld bijeengebracht. Het resterende moet echter van buitenaf komen.

Daarom heeft Pater Sonnemans onlangs een verzoek om hulp ingediend bij het Missieburo. Vanzelfsprekend willen wij de mensen van Ngombe graag helpen. Zonder uw hulp kan het echter niet. Doet u ook mee?

Steun de priesteropleidingen in de Missie.

Voor nog geen € 1 per dag kunt u de studie van een seminarist in de Missie steunen. Meer informatie vindt u op onze website: www.missieburo.nl. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen: 0475-386856,